

# LINKS: HET SPEL DER NEGEN DWALINGEN



Links is het noorden kwijt.  
Zijn we straks liever het links kwijt?

Mike Guillaume

## **INHOUDSTAFEL**

---

Links: welke ideeën? Welke werkelijkheden?

De klassieke dwalingen of fouten

Het spel der negen dwalingen

Betreurenswaardige globalisering

Europa: schaakmat

Marxisten of Keynesianen? Neen, Victorianen en Germanen

Groei en consumptie: steeds meer

De tirannie van minderheden

De slechte immigratie staat de goede in de weg

Islam: onredelijke regelingen

Sociale onzekerheid

Sans armes, citoyens: het verlies van de soevereiniteit

Bestaansredenen - Links, waarom nog?

## HET BOEK

Dit boek levert op 150 pagina's een "verslag" over links en haar dwalingen. De diagnose is direct en genuanceerd, maar onderbouwd met stevige argumenten. Het besluit is overtuigend en omvat een aantal verontrustende waarheden. Door zich steeds opnieuw te vergissen en anderen op een dwaalspoor te zetten, is links in het westen het noorden kwijt. Bovenop haar klassieke dwalingen en fouten (bureaucratie, egalitarisme, assistentschap, enz.) en gemiste kansen - zoals de laatste schulden crises - stapelt links de fouten op, waardoor ze nog slechts een schaduw van zichzelf is. Globalisering, immigratie, natie, islamisering, consumptie, verzakingen ... De mistappen volgen elkaar op. Als ze zichzelf niet herpakt, herbront en moderniseert, zou links eenvoudigweg haar bestaansreden kunnen verliezen (in bepaalde regio's is ze trouwens zelfs geen optie meer). Dat zou spijtig zijn. Voor haarzelf, voor al diegenen die in vooruitgang en in de beweging geloven, in gelijkheid en meer rechtvaardigheid, en voor het evenwicht in de maatschappij.

## REACTIES

"Meeslepend" ... "Geenteken van zelfgenoegzaamheid, maar getekend door toewijding" ...  
"Hoelinks in slaap is gedommeld" ... "Vooruitstrevend die geen vooruitgang boeken?" ...  
"Verontrustend... of toch voor sommigen" ...

